

# Joy to the World

(VREUGDE ALOM)

Engelse tekst: Isaac Watts

Melodie: uit "The modern Psalmist"  
Koorzetting: Hans van der Laan**Moderato**

S. A.

T. B.

Orgel ad lib. f

1. Joy to the world, the Lord is come! Let  
 2. Joy to the earth, the Sav - iour reigns! Let  
 3. He rules the world with truth and grace. And

earth men makes re - ceive their songs the na - her King! Let em - ploy! While tions prove. The glo - fields and ries ev - 'ry heart floods, pre rocks, His

let earth re - ceive, re - ceive  
 let men their songs, their songs  
 and makes the na - tions, na - tions

pare Him room  
 hills and plains  
 right - eous - ness  
 And heav'n and na-ture sing,  
 Re - peat the sound-ing joy,  
 And won-ders of His love,  
 And heav'n and na - ture  
 Re - peat the sound-ing  
 And won-ders of His  
 oh,  
 oh,  
 oh,  
 na-ture sing,  
 sound-ing joy,  
 of His love,  
 oh,  
 oh,  
 oh,

sing,  
 joy,  
 love,  
 And heav-en, and heav - en and na - ture sing!  
 Re - peat,  
 And won - ders, won - ders  
 the sound-ing jey!  
 of His love!  
 na-ture sing,  
 sound-ing joy,  
 of His love,

1.-2.                   3.

Het lied "Joy to the World" komt het eerst voor in de Amerikaanse bundel "The modern Psalmist", verschenen in 1839. De samensteller van de bundel is Lowell Mason (1792 - 1872) die zich intensief heeft bezig gehouden met de verbreiding van het geestelijke lied. Het is niet bekend of Mason ook de maker is van de melodie van "Joy to the World". Wel is hij de componist van het wereldberoemde "Nearer, my God, to Thee".

In verschillende uitgaven wordt Händel als componist vermeld. Maar in geen van Händel's werken komt deze melodie voor. Wel zijn de vier eerste tonen gelijk aan die van het koor "Lift up your heads" uit de "Messiah". De Engelse tekst is van Isaac Watts, een vertaling van de laatste vijf verzen van Psalm 98 en voor het eerst gepubliceerd in "The Psalms of David" door I. Watts in 1719.